

Basiswaarden Leerhuis Or haOlam

- Jesjoea staat centraal bij ons samenkomen. In Hem komen alle dingen samen. Zijn aan God gelijk zijn kunnen we niet volledig begrijpen maar willen we wel volledig accepteren. Hij is daarin ons grote voorbeeld in dienaarschap. (Filippenzen 2:5-11)
- We willen ons bescheiden opstellen ten opzichte van het Joodse volk en rekening houden met de gevoeligheden vanwege eeuwenlang christelijk antisemitisme en onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Daarom zijn we terughoudend als het gaat om het uitspreken van G'ds naam. Ook willen we op onze hoede zijn voor een nieuw soort vervangingsleer.
- We staan achter het land en het volk van Israël. Haar huidige bestaan is in overeenstemming met het profetisch scenario van de Bijbel. (Zacharia 8:7-8, Amos 9:14-15)
- We streven ook naar bescheidenheid ten opzichte van de rest het Lichaam van de Messias. Waar mogelijk zoeken we de verbinding. Bovendien bezoeken velen van ons diverse christelijke gemeenschappen.
- We denken allemaal verschillend. Daarom vinden we het belangrijk om tijdens de gesprekken naar elkaar te luisteren om van elkaar te leren. Niemand heeft in die zin 'gelijk'. Er is vrijheid van denken en persoonlijke overtuiging, maar niet ten koste van de liefde. Geborgenheid voor iedereen vinden we een belangrijke waarde.
- We zijn voorzichtig met allerlei theorieën en complotdenken; vaak lopen die uit op verdeeldheid en antisemitisme. Tegelijkertijd moeten we het werk van de boze onderkennen. Daarbij is gebed ons meest krachtige wapen.